

Graszoden en/of Bio-Sac opbaring



Thuis opbaring kan ook met een natuurlijk koelproces

Om over na te denken

Wie bij leven zijn of haar uitvaart in grote lijnen of gedetailleerd heeft vast gelegd, bevrijdt nabestaanden van discussies en onzekerheden.

Dat stemt hen dankbaar en biedt gemoedsrust die zo'n steun kan zijn in de omstandigheden.

Soms weten nabestaanden dat de wens van de overledene een groene uitvaart was. Omdat die aansluit bij zijn of haar levensbeschouwing. Die levensbeschouwing gaat er vanuit dat het verlaten van de levenskrachten, het verdwijnen van het verband tussen lichaam, ziel en geest een geleidelijk proces is, dat een omgeving vraagt die zo natuurlijk mogelijk is.

Opgebaard boven de groene zoden

Bij een groene uitvaart maakt Doeat gebruik van een natuurlijk koelproces. Een tapijt van dikke graszoden op de grond onder de opgebaarde wordt twee keer per dag besproeid met water waarin kwartdruppels (silicium) zijn opgelost, en waaraan een scheutje rozemarijn activeringsbad is toegevoegd. Deze combinatie van natuurlijke ingrediënten brengt een koolstofassimilatie op gang die warmte onttrekt aan de omgeving. Als extra koeling worden coolpads op het lichaam gelegd. Deze ondersteunen de natuurlijke koeling.

Opbaren boven de groene zoden visualiseert het aardse proces van afscheid nemen. Die beleving blijft lang in herinnering wanneer nabestaanden graszoden uit de tuin van de overledene, of familieleden gebruiken en na de uitvaart weer terug leggen in de tuin.

Gewikkeld in een wade waartussen een plank geschoven ligt

Het gebruik van een wade is zo oud als de dood en staat dicht bij de natuur dan welk ander uitvaartritueel dan ook. De gestalte blijft, bedekt, zichtbaar nabij wat ruimte schept voor persoonlijke rituelen bij het loslaten.

Als een wade de uitgesproken wens was, of door nabestaanden als bedoeld wordt ervaren, kan Doeat da talloze varianten in stof, textuur, kleur, wijze van wikkelen en sluiten toelichten. Als je de overledene in een wade draagt, geeft dit een bijzondere ervaring van een troostrijke nabijheid.

Het gebruiken van een wade staat de keuze van opbaren, cremieren of begraven niet in de weg.

